

Wat in 2008 begon in Londen als een informele bijeenkomst van leraren wiskunde, liefhebbers van het betere raadsel, academici en mensen uit de industrie (onder impuls van de Australische comedian Matt Parker) is intussen uitgegroeid tot een mondiaal begrip. Je vindt al MathsJams in Auckland, Berlijn, Cambridge, Lagos, Phoenix en Sydney, en sinds vorig jaar ook in Gent, Antwerpen en Leuven.

De bedoeling van een MathsJam is om mensen met een verschillende achtergrond bij elkaar te brengen, liefst op café, om daar samen na te denken over raadsels, en om puzzels uit te wisselen en op te lossen. Onze ervaring leert dat het ook een ideale omgeving is om de medemens te vermaken met de wonderen van de wiskunde, die we hen aanbieden in de vorm van nanolezingen.

MathsJams worden overal ter wereld gehouden op dezelfde dag van de maand: de voorlaatste dinsdag. Check zeker eens de website <http://www.mathsjam.com/>

Heb je zelf een leuke puzzel of ken je fascinerende raadsels, breng die dan zeker mee! We geven er alvast eentje prijs.

Ik zat gisteren op een bus achter twee magiers.

De volgende conversatie ontspoon zich tussen hen:

A: Ik heb een aantal kinderen waarvan de leeftijden positieve gehele getallen zijn, en de som ervan is het nummer van de bus waar we op zitten. Hun product is mijn eigen leeftijd.

B: Dat is interessant! Als je me je leeftijd geeft en het aantal kinderen, kan ik dan hun leeftijden berekenen?

A: Neen, dat kan je niet.

B: Aha, hiermee weet ik tenminste toch al hoe oud jij bent!

Wat was het nummer van de bus?

Het MathsJam team uit Antwerpen

<https://nl-nl.facebook.com/mathsjamantwerpen/>